

Jaarverslag 2022 van de Dr. Reijntjes School for the Deaf, Sri Lanka.

We gingen het nieuwe schooljaar in met totaal 43 dove leerlingen. (23 jongens en 20 meisjes) De stafleden waren als volgt: de founder/principal, een directeur, een vice principal, 3 senior teachers, een IT instructor, 2 teachers, een matron, een kok, een tuinman en een accountant. Er stonden nog steeds dove kinderen op de wachtlijst uit afgelegen streken, maar door alle onrust in het land durfden de ouders hen niet zo ver van huis te laten gaan.

Het jaar 2022 was een enorm zorgelijk jaar. Vanaf januari was er een gebrek aan voldoende voedsel, medicijnen, er was geen gas, benzine of diesel te koop en de electriciteitsonderbrekingen gingen steeds langer duren (eerst 3 uur per dag en later naar 7 tot 13 uur!). Dit had grote gevolgen voor alle mensen, zowel arm als rijk. Er liepen bijna geen bussen, zelfs mensen met een eigen auto konden niet rijden bij gebrek aan diesel/benzine. Het vervoer van goederen, groenten en vruchten stopte en mensen gingen de straat op om te protesteren. Voor de gasdistributie centers en de benzinestations stonden kilometerslange rijen te wachten tot deze weer open zouden gaan. De werkeloosheid steeg enorm, zodat duizenden mensen probeerden naar het Midden Oosten te gaan voor een baan. Ook vertrokken 3 vaders en 3 moeders van onze dove leerlingen naar het buitenland.

Voor ons als Dovenschool met Internaat werd het steeds moeilijker om normaal te functioneren en vooral om voor de dove leerlingen 3 maaltijden per dag te bereiden. We moesten noodgedwongen overgaan om op houtvuur te koken in de schooltuin bij gebrek aan electriciteit en gas. Dit was een hele klus voor de kok, zij kon het niet aan en verdween. Daarna volgde nog een kok die het ook niet zag zitten. De stafleden met de oudste leerlingen hebben toen een paar weken per toerbeurt gekookt. Gelukkig kwam er iemand vragen om een baan en zij vond het primitieve koken buiten geen probleem.

De leerlingen bleven steeds 2 maanden full time in school en gingen dan een lang week-end naar huis, omdat het reizen moeilijk was en de ouders geen geld hadden voor de bus en voor het eten. Van onze School kreeg een groot deel van de ouders maandelijks een tegemoetkoming om in leven te blijven.

Gelukkig gebeurden er binnen de Dovenschool nog veel positieve dingen zoals het in gebruik nemen van het Smart Board. Een prachtig middel om de lessen

voor dove kinderen attractief te maken. We zagen vooral bij de spraaklessen voor de jonge kinderen een enorme vooruitgang!

De jaarlijkse beklimming van Adams Piek stond in januari op het programma. Dat was weer genieten voor de oudste leerlingen. Op 2 februari vierden we het 38-jarige bestaan van de Dovenschool met het bekijken van oude schoolfilms en een extra traktatie bij de thee en een ijsje na de lunch.

De verjaardag van de Founder/Principal, Tineke De Silva, werd begin maart gevierd met een grote verrassing: na 3 jaar werden de springkastelen weer geïnstalleerd in de schooltuin, de suikerspinnen en popcorn werden geserveerd en het was weer een ouderwets feest met vrolijke kinderen!

Vanaf April begonnen de stakingen, protesten etc. serieuzer te worden en waren veel wegen afgesloten door de rellenochoppers. Het gevolg was dat er bijna geen verkeer mogelijk was en veel kinderen na de aprilvakantie niet naar school konden komen. In mei werd de noodtoestand afgekondigd en kregen we uitgaansverbod. Er werd traangas gebruikt tegen de groep demonstranten. Op 9 mei kwam er een grote escalatie. In het hele land werden politie auto's, ambulances, overheidsgebouwen en huizen van ministers in brand gestoken door een georganiseerde groep. Er kwamen hierbij 9 mensen om het leven, waaronder 1 minister. Op 12 mei werd het uitgaansverbod voor een aantal uren opgeheven en in die periode kwamen veel ouders naar school om snel hun kind op te halen uit angst voor verdere escalaties. Het was een grote chaos op de wegen. Veel jongeren hingen buiten aan de bussen en zelfs op de daken van de treinen zaten veel mensen om op tijd thuis te komen! Die dag nam de prime minister (Mahinda Rajapakse) zijn ontslag en nam Ranil Wickremasinghe zijn plaats in.

Het bezoek van de Nederlandse Ambassadeur, H.E. Mevr. Tanja Gonggrijp, was al een paar keer uitgesteld door de onrust in het land maar kon gelukkig op 23 mei doorgaan. Het was een erg succesvol bezoek. Ze opende de Smart Room en in de IT room de nieuwe computers, allebei gesponsord door Nederlandse organisaties. Ze gaf een grote trampoline kado voor de dove leerlingen.

Vier van onze studenten zaten eind mei voor hun O/Level (MAVO) examen. Na afloop hadden we een speciaal afscheidsfeest voor hen georganiseerd, waarbij ook de ouders waren uitgenodigd.

In juli was de situatie zo dreigend in Sri Lanka, dat president (Gotha Rajapakse) besloot naar het buitenland te vluchten. Er werd meteen een waarnemende president gekozen, Ranil Wickremasinghe, geen onbekende in politieke kringen.

Daarna werd het langzamerhand wat rustiger in het land. In augustus liepen er weer bussen en treinen en konden we voor het eerst in 8 maanden de eerste gascilinder kopen!

Een sponsor had in September voor onze leerlingen een gezellige hopperavond georganiseerd. Hoppers zijn kleine pannenkoekjes (met of zonder ingebakken spiegelei), waarbij je hete curries eet. Ze worden terplaatse gebakken. De oudste jongens bleven maar eten!
Ook gingen we deze maand met alle kinderen naar de Dierentuin, die door Covid-19 bijna 3 jaar was gesloten.

Eindelijk! Vanaf November 2022 kunnen voor het eerst in de geschiedenis, dove personen in Sri Lanka een rijbewijs ontvangen. Ze hebben hier 30 jaar jaarlijks op de Internationale Dovendag voor gedemonstreerd!

Hierbij willen we alle sponsors en vrienden van de Dr. Reijntjes Dovenschool heel erg hartelijk bedanken voor hun steun in het moeilijke jaar van 2022. We voelden dat mensen met ons meeleeften, dat was geweldig! We blijven ons best doen om de groep kansarme dove kinderen op te vangen en een goede opleiding te geven, zodat ze zich na hun studie in de horende maatschappij kunnen handhaven.

Tineke De Silva-Nijkamp
(Founder/Principal)
Dr. Reijntjes School for the Deaf
14/2, Andiris de Silva Mawatha,
Rawathawatta, Moratuwa, Sri Lanka
Tel: +94 112 655 786 / +94 710 350 250
Mail: Tineke De Silva Nijkamp<tinekedesilvanijkamp@gmail.com>
Mail: Mudithe De Silva<mudithe@gmail.com>
Web: www.schoolforthedeaf.lk

