



### Jaarverslag 2019 van de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka

Op 1 januari startte het nieuwe schooljaar met in totaal 51 dove leerlingen (26 jongens en 25 meisjes). Het aantal stafleden bedroeg totaal 19, bestaande uit de Founder/Principal, een nieuwe directeur, 4 senior teachers, 3 teachers, 1 logopediste, 1 accountant, 1 computer instructor, 2 matrons, 2 stafleden keuken, 1 danslerares, 1 instructor agriculture en 1 tuinman. Mudithe de Silva, de zoon Tineke, nam het stokje van zijn moeder over als nieuwe directeur van de Dr. Reijntjes Dovenschool. Tineke hoopt de komende jaren nog wel actief aanwezig te blijven in de school. Samen met de ouders werd de eerste schooldag van 2019 weer gebruikt om de schooltuin schoon te maken i.v.m. de dengue muskietenplaag.

We kregen een triest bericht dat een van onze leerlingen uit Embilipitiya, Vihanga, een meisje van 12 jaar, bij een verkeersongeluk was betrokken waarbij ze haar bovenbeen brak en diverse andere verwondingen opliep. Haar oma kwam daarbij om het leven en haar vader raakte levensgevaarlijk gewond. Hij lag 4 maanden op de Intensive Care. Half januari kwam Ine Lems weer op bezoek. Zij sponsort de Dovenschool al 32 jaar! Ook deze keer had ze geld ingezameld zodat ze diverse spullen kon kopen voor de school zoals 2 naaimachines, materiaal voor nieuwe spreien en gordijnen voor de jongensslaapzaal etc. Eind januari was ook weer de tijd voor het beklimmen van Adam's Peak door de oudste studenten.



De viering van het 35-jarige jubileum van de Dr. Reijntjes Dovenschool werd gehouden op 16 januari 2019 met een "Dana" voor 20 monniken, waarbij de ouders, de leerlingen, de bestuursleden van de School Trust en speciale genodigden aanwezig waren, o.a. de Nederlandse ambassadeur H.E. Jeanne Doornewaard (zij is de beschermheilige van de

school) en de Nederlandse monnik, Ven. Olande Ananda. Totaal waren er 170 mensen aanwezig, die allemaal een lunch kregen aangeboden. In februari hadden we het afscheid van onze Koreaanse vrijwilligster Minuri. Ook kwam deze maand Job Reijntjes (kleinzoon Dr. Reijntjes) met zijn gezin onze school een bezoekje brengen. Op 25 februari was het jaarlijkse uitstapje naar een muzikale show in Colombo via de Rotaract Club. Rashmi, onze nieuwe danslerares, startte alvast met de voorbereidingen van de nieuwe dansen voor het grote feest van de viering van het 35-jarige jubileum van de school op 27 juli a.s. Eind februari namen de agriculture studenten deel aan een "work shop mushroom cultivation" in Ratmalana. Ze kwamen enthousiast terug met zakken vol hooi, waar binnenkort de mushrooms uit tevoorschijn zullen komen.

Op 5 maart werd de verjaardag van Tineke op een hele speciale manier gevierd! Tot haar grote verrassing (i.v.m. met het 35-jarige jubileum) verschenen er ongeveer 50 oud-leerlingen van de school en was de schooltuin veranderd in een fairy tale sprookje. Het werd een onvergetelijke dag! Alle gasten bleven ook voor de lunch en het werd al bijna avond toen de laatsten vertrokken of bleven slapen. Op 20 maart kwam de Werkgroep ARKA, bestaande uit jonge artsen en psychologen, om een speciale workshop "seksuele vorming" te geven aan onze oudste studenten. Het werd erg professioneel gebracht met films en slides. Er volgt later in het jaar een follow-up programma. De testweek voor de aprilrapporten begon eind maart. Ook deden 13 leerlingen weer mee met een tekenwedstrijd.



Tijdens de kookles begin april maakten de leerlingen speciale lekkernijen voor de Singhalese Nieuwjaarsviering in de school. We deden nieuwjaarsspelletjes in de schooltuin zoals touwtrekken, zaklopen, ballonnen opblazen etc. en het hoogtepunt is altijd het kiezen van de beauty queen. Dit jaar werd dat Chanmali.

Op paaszondag (21 april) waren er al verschillende stafleden teruggekomen om de school in orde te maken voor de komst van de leerlingen de volgende dag. Plotseling kregen we het bericht dat er een bomaanslag was geweest in een kerk in Colombo. We renden allemaal naar de televisie, waar al beelden werden vertoond van de eerste aanslag. Terwijl we daar verlamd zaten te kijken kwamen de berichten van de volgende bomaanslagen in kerken en hotels waarbij 240 mensen omkwamen en 500 gewonden vielen. Die dag hebben we met z'n allen apatisch voor de TV doorgebracht, we konden niet geloven dat deze bloedige taferelen 17 km bij ons vandaan in het echt plaatsvonden. Om 3 p.m. kwam er die dag een curfew. Er werd afgekondigd op de TV dat alle scholen een week langer gesloten zouden blijven. De veiligheidsregels werden

versterkt, overal kwamen check points en het voelde weer net als tijdens de oorlogsjaren. Er werden 100 moslims gearresteerd die contacten hadden met ISIS, de groep die verantwoordelijk was voor de aanslagen.

Toen de scholen een week later weer zouden beginnen, was er overal strenge controle door de Army, ook bij de scholen. Maar de meeste ouders hielden uit angst hun kinderen thuis. Pas op 21 mei begon het normale leven weer een beetje en kwamen ook de meeste leerlingen terug naar school. De toeristen waren allemaal halsoverkop terug gehaald uit angst voor nog meer aanslagen in hotels. Die hele industrie leed grote verliezen. Hotels werden gesloten, veel mensen kregen ontslag, de vliegtuigmaatschappijen hadden geen business meer etc. We hadden voor 27 juli de viering gepland van het 35-jarige jubileum van de Dr. Reijntjes Dovenschool, waarbij verschillende buitenlandse gasten aanwezig zouden zijn, o.a. ook Bestuursleden van de Nederlandse Stichting. Helaas annuleerden alle buitenlandse gasten hun reis door de onzekerheden i.v.m. de gewelddadige aanslagen op Paaszondag.

Pathum, onze computer instructor, trouwde op 23 mei met Christina, een oud-leerlinge van onze school. De speeltuin werd compleet met de installatie van het nieuwe klimrek. De kinderen, groot en klein, vinden het een heerlijke plek om zich te ontspannen, taartjes te bakken in het zand, spelletjes te doen aan de tafel in het huisje of om te schommelen of de wip te gebruiken.



Op 12 juni kregen we de jaarlijkse Indiase lunch aangeboden door een speciale vriend, Mr. Kanagaraja, de eigenaar van een Indiaas restaurant in Pettah. De leerlingen kijken er elk jaar naar uit! Het Poson Festival (Boeddhistisch feest) werd uitbundiger gevierd dit jaar, omdat het leven weer een beetje normaal werd na de aanslagen. De tempels waren prachtig versierd en overal werd gratis eten aangeboden voor de mensen die de tempels bezochten. De groentetuin van de school had weer een goede oogst die altijd gebruikt wordt in de schoolkeuken.

Op 3 juli kwam de Nederlandse Ambassadeur, H.E. Joanne Doornewaard, op bezoek in de school om afscheid te nemen. Ze wordt overgeplaatst naar Seoul (Zuid Korea) We hadden een leuk programma voorbereid met dansjes en speeches en hadden een mooi cadeau voor haar. Zij doneerde een printer aan de school. We werden verrast door de Firma Nienhuis (NL) die een sjoelbak kwam aanbieden voor de school!

Chathu, onze klasse-assistente nam afscheid, omdat ze in augustus a.s. gaat trouwen.

Ze kan niet blijven werken, omdat ze ver weg gaat wonen. Drie kleinkinderen van een van onze Trustleden kwamen een bakcursus geven aan de oudste leerlingen. Ze wonen in Engeland en hadden alle ingrediënten meegebracht . Het werd een prachtige ochtend met veel plezier. De chocolade taart smaakte overheerlijk! Op 1 augustus hadden we de Ouderdag en namen de ouders hun kinderen mee naar huis voor een maand vakantie.

Op 5 september kreeg teacher Manori, die vorig jaar trouwde, een baby (meisje). Eind september was de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd in een versierde hal in Piliyandala, waarbij 13 van onze leerlingen een prijs ontvingen. Er was een prachtig programma met veel dansen.

De viering van de Internationale Kinderdag viel op 1 oktober. We vierden het met diverse spelletjes, lekkere hapjes en cadeautjes. Een paar dagen later was het de Internationale Teacher's Day, waar we ook aandacht aan schonken. Alle kinderen hadden voor hun eigen juf een mooie kaart gemaakt. We hadden weer een "big girl". Deze keer was het Oshini (13 jaar).

Op 22 oktober kwam Marion Winter, een audicien uit Duitsland, met hoortoestellen voor de leerlingen. Ze komt al vele jaren naar onze Dovenschool om hoortoestellen aan te passen . Ze kon weer veel kinderen blij maken. De studenten van agriculture brachten weer verschillende dagen door in de estate met hun leraar.



I.v.m. de presidentsverkiezingen ( 16 nov.) werden alle scholen in november een week gesloten.

De laatste schooldag dit jaar viel op 28 november. Op deze dag kwamen alle ouders naar school voor een feestelijke Ouderdag , waarbij de Agriculture NVQ-3 Certificates werden uitgedeeld aan de 3 studenten die met lof geslaagd waren: Ashan, Ishan en Kaveesha! De ochtend werd opgevrolijkt met een paar dansen van de leerlingen, speeches van de Founder, de Directeur en een paar ouders. In december zaten 5 dove leerlingen voor het GCE-O-Level examen (MAVO).

Dit schooljaar werd gekenmerkt door nieuwe methodes in het onderwijs in de klassen te brengen. Zo werd de beamer dagelijks gebruikt om beelden van de realiteit dichterbij de dove kinderen te brengen, die erg visueel zijn ingesteld door hun doofheid. Er kwam een nieuwe science klas met laboratorium bij, zodat de proeven ter plaatse konden worden uitgevoerd. Mudithe de Silva, als nieuwe directeur van de Dovenschool, begeleidde deze nieuwe methodes. Ook bij de computerlessen werden de programma's aangepast.



Mudithe heeft nieuwe contacten gelegd met mensen van het Ministerie van Onderwijs in Colombo, waar hij werd uitgenodigd plaats te nemen in een van hun werkgroepen.



Graag willen we alle donors, donateurs en belangstellenden heel erg hartelijk bedanken voor hun steun aan de Dr. Reijntjes Dovenschool in 2019. Dankzij deze mensen konden we dit prachtige project voor dove kinderen runnen en deze kansarme leerlingen een toekomst geven. Namens de Bestuursleden van de Stichting in Nederland en de Trust in Sri Lanka, de dove leerlingen en staffleden onze hartelijke dank!

Tineke de Silva-Nijkamp

Founder/Principal Dr. Reijntjes Dovenschool  
14/2, Andiris de Silva Mawatha,  
Rawathawatta, Moratuwa, Sri Lanka  
Tel: +94-11-2655786 / +94-710 250 350 (Mudithe)  
Mail: [tineke@panlanka.net](mailto:tineke@panlanka.net) / [mudithe@gmail.com](mailto:mudithe@gmail.com)  
Web: [www.schoolforthe deaf.lk](http://www.schoolforthe deaf.lk)

P.S. Bekijk ook [onze website](#) met de [maandelijkse nieuwsbrieven](#) over de activiteiten in onze Dovenschool.

**Een bericht voor alle sponsors van de Dr. Reijntjesdovenschool.**

*De Stichting tot Steun aan de Dr. Reijntjesdovenschool is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting. Meer weten? Kijk op [Belastingdienst.nl](http://Belastingdienst.nl) of [mail onze penningmeester](#). Uw gift kunt u overmaken op: NL78 RABO 0129 669 318 (RABObank) of NL24 INGB 0005 4251 86 (ING Bank).*

Copyright © 2020 Dr. Reijntjes Dovenschool  
[dreijntjesdovenschool@gmail.com](mailto:dreijntjesdovenschool@gmail.com)

[Meld u af voor de nieuwsbrief en het jaarverslag](#)  
[Werk uw adresgegevens bij](#)